



Motion till kommunfullmäktige i Karlstad

Kartlägg nätverk och skuggstrukturer

För snart 8 år sedan publicerade en forskargrupp vid Karlstads universitet rapporten “Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken”. I fokus var tillkomsten av det regionala tillväxtprogrammet för Värmland.

Rapporten redogör för den nya styrningsformen – *governance*- som vuxit fram under några årtionden. Kännetecknande för denna styrningsform är de ökande inslagen av nätverkande och olika partnerskap i mer eller mindre informella sammanhang.

Rapporten konstaterade bl a att detta bäddar för att “..vissa aktörer får större betydelse än andra” och att “..det blir oklart var besluten i realiteten fattas, informella grupperingar kan lätt utvecklas och de kan förändras och förflyttas utan egentlig insyn”.

I fallet Värmland gick utvecklingsprocessen ut på att konstruera en hegemonisk och oemotsagd beskrivning av länet utifrån en sammanhållen vision om tillväxt och framgång.

Forskarnas granskning utgick ifrån ett genusperspektiv och man fann bl a att manliga nätverk, främst Frimurarna, hade en oproportionerligt stor representation i de styr- och arbetsgrupper som tog fram tillväxtprogrammet.

Nu har snart åtta år gått och vi har bakom oss ett antal frågor vars hantering stämmer till viss eftertanke:

- Finansieringen av Frankfurtlinjen – överklagad och ännu ej avgjord, men som under de senaste åren kostat Karlstadsborna 7 miljoner årligen. Drivande i frågan var Handelskammaren i Värmland och en handfull internationellt verksamma storbolag.
- Försäljningen av Stadshuset – fastigheten såldes till halva marknadsvärdet mot köparens utfästelser om verksamhet som liknades vid Facebook.
- Den planerade upplåtelsen – och privatiseringen – av mark för en Muminpark på Skutberget. Även här med tvivelaktiga underlag för den avsiktsförklaring som tecknats samt process med detaljplaneplanering som f.n. (januari 2018) är i full gång.

Vår utgångspunkt är att alla kommunala beslut ska uppfattas som legitima av kommuninvånarna. Det ska inte få råda tvivel om att de fattats på goda grunder med en beslutsprocess som är synlig och begriplig för alla och envar. De tre uppräknade exemplen illustrerar dessvärre att så sannolikt inte är fallet. Frågan om vem eller vilka som styr och som har inflytande över viktiga kommunala beslut infinner sig. Är det så att det fortfarande finns informella nätverk och för offentligheten osynliga skuggstrukturer som agerar bakom kulisserna? Var finns medborgardialogen?

Vi talar inte i första hand om hemliga sekter och sällskap; nätverken kan i hög grad vara offentliga, både formella och informella mötesplatser där man med ömsesidiga bekräftelser stärker en kultur där visa teser om tillväxt och framgång cementeras (inte sällan med turnerande konsulter som benägna stöd) för att sedan framställas som accepterade sanningar.

Detta skapar ett obehag hos många och kan i värsta fall leda till ett växande politikerförakt, i synnerhet om grupper av medborgare inte upplever att deras synpunkter tagits på allvar. Bästa sättet att mota detta är att kartlägga hur det i själva verket förhåller sig. Om farhågorna är ogrundade – bra. Finns det fog för dem, så finns det anledning att se över de styr- och beslutsformer som gäller.

Mot denna bakgrund föreslår vi att:

- Karlstad kommun uppdrar åt en karlstadextern forskargrupp att utforska de formella och informella mötesformer som finns mellan kommunens politiker, ledande tjänstemän, näringslivet och andra organisationer med potentiella intressen i hur vår stad planeras och byggs – och vad dessa får för konsekvenser för transparens i beslutsprocesser.

Karlstad den 23 januari 2018

För Vänsterpartiet i Karlstad:
Agne Sandberg, Parvane Assadbegli och Lena Grip