



Miljö, skola och omsorg i fokus

Vänsterpartiets budgetförslag 2022-2024

Karlstad kommun är en kommun med bra ekonomi och ett starkt självförtroende och medborgare som bryr sig om varandra och är stolta över att bo här. Att Karlstad kommun skulle vara otrygg och en problemkommun är en falsk bild. Det vet vi som bor och verkar här.

Nu finns krafter som vill visa att Karlstad kommun måste ta till hårda metoderna för att öka tryggheten! Men utveckling, kreativitet, trygghet, självförtroende och målmedvetenheten växer inte ur erfarenheter som fattigdom, förtryck och diskriminering och ojämlikhet.

Karlstad är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Karlstad kommun, för sig själva och för sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att satsa på bostäder, förskolor, skolor, kultur, äldreomsorg och allt annat som behövs i ett väl fungerande samhälle för alla. Men klassklyftorna finns även i Karlstad kommun. De måste bekämpas och minskas genom en tydlig vänsterpolitik för rättvisa och jämlikhet.

Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Karlstads föreningar och eldsjälar. De ska få fortsatt goda möjligheter att verka. Demokratin måste ständigt utvecklas om den inte ska dö. Vi vill göra det lättare för kommunens unga, vuxna och äldre att vara med och påverka sin vardag och samhällsutvecklingen. Demokrati är mer än möjligheten att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati och jämlikhet är tätt sammanvävda. Både klass och kön avgör i stor utsträckning i vilken mån vi inte bara har rätt, utan också en reell möjlighet, att delta i den demokratiska processen. Därför är arbetet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering och orättvis fördelning, en del av demokratin.

Lärdomar av Coronapandemin

Coronapandemin har inneburit – och kommer även under 2022 – innebära stora påfrestningar och osäkerhet för såväl medborgare som samhällsinstitutioner. Olika samhällsmodeller har olika förutsättningar att möta kriser. Ett robust samhälle med en stark och generell välfärd som garanterar ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, med en välfungerande och välfinansierad vård och omsorg är bättre rustat att möta såväl de direkta som de indirekta konsekvenserna av pandemin. De senaste årtiondenas privatiseringar, marknadstänkande och nedskärningar i välfärden har underminerat vår förmåga att hantera de svårigheter som till exempel en pandemi innebär. Nu måste vi välja en annan väg, bort från det privata vinstintresset i välfärden, med riktning mot demokratisk, långsiktig och rationell planering och styrning av samhällsutvecklingen.

Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik

Den övergripande politiska uppgiften är att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte undergräva möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste vi skapa förutsättningar för ett gott samhälle för kommande generationer. Social hållbarhet förutsätter att vi minskar klass- och könsklyftorna i samhället.

Jämlikhet och jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora och växande klyftor hämmas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och demokratin urholkas. Ett sådant samhälle har svårare att klara framtidens utmaningar.

Den miljömässiga hållbarheten handlar i dag till stor del om klimatet. Vi måste snabbt ställa om vårt sätt att producera och konsumera så att vi får ner utsläppen av växthusgaser och minimera de framtida klimatförändringarna och planera för en helt koldioxidfri kommun.

Men det finns även andra aspekter av den miljömässiga hållbarheten – vi måste slå vakt om den biologiska mångfalden och kraftigt minska utsläppen av gifter och gödningsämnen i miljön. Allt detta

kräver mer av demokratisk samhällsplanering och styrning av ekonomin. Den liberala marknadsmodellen är oförmögen att hantera vår tids miljöhot.

Den ekonomiska hållbarheten kan på kort sikt och i det lokala perspektivet innebära att vi har en stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll och där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser.

I ett större perspektiv handlar det om hur vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del och om hur vi finansierar den gemensamma välfärden. Den välfärd vi vill ha måste betalas. Frågan är bara hur!

Vi vänsterpartister i Karlstad vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinster, med en skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg och en kultur som gynnar alla i kommunen.

En välfärd med högsta kvalitet och lika för alla. I ett samhälle byggt på omtanke tar vi hand om varandra. Det är både mer rättvist och hållbart.

Demokrati och medborganas inflyttande

Kommunen är ett verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflyttande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Ur ett samhälle som bygger på delaktighet, medborganas inflyttande, medskapande, skapas den riktiga trygga gatorna och stadsdelarna.

Välfärdens utmaningar

Välfärden står inför stora utmaningar. Välfärdstjänsternas kvalitet är starkt beroende av att fler arbetar där. Det är en viktig uppgift för staten att se till att omfördela resurser till detta.

För att kommunsektorn ska lyckas med sin personalförsörjning krävs både stora utbildningsinsatser och betydande ansträngningar för att öka välfärdssektorns attraktivitet. Den centrala frågan i det sammanhanget är också att göra utbildningarna till välfärdens olika yrken mer attraktiva. Den demografiska utvecklingen, där andelen äldre ökar, innebär samtidigt att kommuner står inför stora resursbehov de närmaste åren.

Vänsterpartiet anser att vi politiker måste fundera över när det handlar om sjuktalet och den nya gruppen "unga kvinnor".

Hur kommer det sig att kvinnorna sticker ut i sjukalredovisningar även under pandemin?

Skolan och utbildning

Inga skolor ska bli bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Systemet med i princip fri etableringsrätt för ekonomiskt överkompenserade vinstdrivande friskolekoncerner driver på segregationen. Deras affärsidé är att med bland annat kösystem locka till sig "billiga" elever från socioekonomiskt starka hem och låta kommunen ansvara för dem som behöver mer stöd för sitt lärande. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det

ska finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar. Friskolesystemet driver på segregationen och det är ett hinder för att uppnå en jämlik inlärningsmiljö i kommunens skolor.

Utlys klimatnödläge nu!

Runt om i världen utlyser kommuner, regioner och organisationer klimatnödläge. Vänsterpartiet vill att även Karlstad ställer sig till bakom denna växande skara.

Det skulle signalera insikt om hur allvarlig och brådskande situationen är, men de vackra orden måste åtföljas av en resolut handlingsplan. Sammantaget skulle en utlysning av nödläge, en åtgärdsplan och en informationskampanj hjälpa till att skapa uppslutning bakom en mer effektiv klimatpolitik.

Vi behöver ha med klimatperspektivet i alla beslut vi fattar, men det är också viktigt att vi granskar hela vår verksamhet utifrån ett klimatperspektiv, det ska även gälla redan fattade beslut som kan behöva omprövas om det finns vilja att ompröva de gamla besluten.

Klimatförändringen är en ödesfråga. Vi riskerar en global ekosystemkollaps, vilket innebär ett lika stort hot mot vår existens som den globala uppvärmningen. Det är därför viktigare än någonsin att vi ser helheten och tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av allt vi gör i kommunen, och även hur det vi gör här hemma påverkar naturen, människorna och klimatet på andra platser. Vi behöver skydda den orörda natur som finns kvar och hantera vår jordbruksmark med stor varsamhet. Vi behöver förhålla oss till regionala, nationella och globala mål och överenskommelser, i vetskap om att dessa i allmänhet är för blygsamma för att kunna rädda klimatet och den biologiska mångfalden. För att ha en chans att uppnå dessa blygsamma mål måste vår egen ambitionsnivå vara betydligt högre.

Vänsterpartiet har avsatt 94 miljoner kronor skattemedel till inriktade satsningar utöver de generella satsningarna på 106 miljoner i årets budgetförslag.

Belopp i tkr	Vänsterpartiets förslag	Blågröna styrets förslag	Skillnad
Kommunfullmäktige	75	75	0
Kommunrevisionen	70	70	0
Kommunstyrelsen	8 864	10 364	-1 500
- räddningstjänst	1 416	1 416	0
Arbetsmarknads- och socialnämnd	26 386	24 536	1 850
Barn- och ungdomsnämnden	90 500	88 850	1 650
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0
Gymn.- och vuxenutbildningsnämnd	39 670	38 970	700
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden	295	295	0
Kultur- och fritidsnämnden	25 707	24 907	800
Krisledningsnämnden	0	0	0
Miljönämnden	2 087	1 237	850
Omvärldsnämnden	73	73	0
Stadsbyggnadsnämnden	233	527	-294
Teknik- o fastighetsnämnden	36 208	36 208	0
Valnämnden	3 514	3 514	0
Vård- och omsorgsnämnden	54 665	54 165	500